

Wakker worden

In 2014 waren de gemeenteraadsverkiezingen. De uitslag is bekend. Voor mij betekende die uitslag het einde als gemeenteraadslid. Alle tijd voor bezinning én tijd voor andere zaken. Even lekker geen politiek meer, dacht ik. Het loslaten van de politiek bleek echter niet zo eenvoudig. Je blijft er op de een of andere manier toch mee bezig. Zeker als er dingen gebeuren waarvan je denkt: hoe is het mogelijk? Een voorbeeld? De fusie met Hilversum. Bij de gemeenteraadsverkiezingen was er geen partij die over een fusie met Hilversum sprak maar binnen enkele maanden is het, zonder overleg met de burger, waarheid. Voor de Bühne worden er nog wat dorpsavonden georganiseerd maar het besluit is allang genomen. Hoe kan dat gebeuren? En ook nog zo snel? Ik kan natuurlijk via de normale (politieke) wegen vragen laten stellen maar ik weet ik inmiddels wel dat je van de antwoorden niet te veel moet verwachten. Voor mij aanleiding om zelf maar eens een onderzoek te starten. Zo gezegd zo gedaan en ik ben me rot geschrokken.

Wat ik ontdekt heb grenst aan het onwaarschijnlijke maar verklaart wel alles. Het verklaart de fusieplannen met Hilversum, het verklaart waarom het verkeer weer door 's-Graveland mag jakkeren om Hilversum te ontlasten en het verklaart ook waarom de kritische en niet als ja-knikker bekend staande winnaar van de verkiezingen Joost Boermans (D66) niet werd geaccepteerd als coalitiegenoot door Theo Reijn van het CDA.

Ik kon mijn ogen niet geloven toen ik achter de waarheid kwam. Een waarheid waarvan ik dacht dat die alleen in boeken bestond. Niet dus. Een

verhaal dat niet misstaan had in het boek 'Mythen en Sagen uit de Griekse Oudheid' maar zeker thuis hoort in een moderne versie daarvan. Natuurlijk weet ik dat onze wethouder Theo Reijn is opgegroeid in Hilversum. Ook weet ik dat hij later regelmatig is ingehuurd door de gemeente Hilversum. Dat zijn broer raadslid was in diezelfde gemeente was mij ook niet onbekend. Het zijn feiten die ik schouderophalend accepteerde. Daar denk ik nu anders over.

Tijdens mijn onderzoek kreeg ik via een medewerker van de gemeente Hilversum te horen dat er naast het openbare geboorteregister ook een geheim geboorteregister bestaat. Dankzij deze ambtenaar heb ik het originele, geheime geboortebewijs van Theo Reijn in mogen zien. Daar las ik:

Hein Troje= Theo Reijn.

Toen werd mij alles duidelijk. De fusie met Hilversum is de laatste stap in het plan wat de gemeente Hilversum lang geleden al in gang heeft gezet. Een laatste stap in de overname van onze prachtige dorpen. Een listig plan. Een moderne versie van het Paard van Troje.

Ik wens alle burgers van Wijdmeren een wakker 2015. Leer van de geschiedenis. De ontvangers van het paard van Troje bewerkstelligden argeloos hun eigen ondergang. Wilt u zich nog verder overtuigen? In haar boek 'De Mars der Dwaasheid' bespreekt historica Barbara Tuchman het Paard van Troje als een archetype van bestuurlijk onvermogen. Wakker worden dus.

Ben Steenvoorden